

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ



Ο Αγαμέμνων Σωτηρίου του Νικολάου ήταν παιδί της μεγάλης προσφυγιάς του 1922, που σε ηλικία μόλις οκτώ ετών εγκατέλειψε την Μικρά Ασία, κάτω από τις πλέον δραματικές συνθήκες για τον Ελληνισμό και τον ίδιο, και σαν πρόσφυγας εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στις Σέρρες. Γεννήθηκε στο Μιχαλίτσι, από το οποίο διατηρούσε τρυφερές παιδικές αναμνήσεις, όπως αυτές τις κατέγραψε σε πεζά και ποιητικά του κείμενα. Η παρακαταθήκη που μας άφησε μέσα από τα γραπτά του και τις διηγήσεις του- για όσους είχαν την τύχη να μιλούν μαζί του- ήταν η απέραντη, ανυπόκριτη, πηγαία και αυθόρμητη αγάπη για την «μάννα» Μικρασία, προσφορά μέγιστη για την διατήρηση της μνήμης των Αλησμόνητων Πατρίδων, συναίσθημα που βίωναν μόνο εκείνοι που έζησαν σε αυτούς τους τόπους και κατόπιν υπέστησαν την μεγάλη καταστροφή. Αυτά τα βιώματα ήταν εντονότατα στα πρώτα χρόνια της ζωής της Αδελφότητας, όπως φαίνεται από το παρακάτω απόσπασμα του βιβλίου πράξεων του συλλόγου, όταν ήταν Πρόεδρος ο Αγαμέμνων Σωτηρίου: «...5ο. Να καθιερωθεί η 3η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο σαν ημέρα γενικού πένθους του μικρασιατικού στοιχείου, γιατί τη μέρα αυτή του 1922, μετά από διαταγή του στρατηγού Μαρούλη, εσάλπισε από την προκουμαία του Τσεζμέ ο σαλπικτής της Στρατιάς του Νοτίου Συγκροτήματος την αναχώρηση από το αιματόβρεχτο και προσφιλές έδαφος της Μικρασίας».

Υπήρξε Πρόεδρος της Αδελφότητας το 1977-1978. Ανήκει στα ιδρυτικά μέλη της. Εισηγητής της έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου του Συλλόγου, του οποίου έγραφε τα περισσότερα κείμενα. Επί της Προεδρίας του- σε εκδήλωση για τα 56 χρόνια του ξεριζωμού το 1978- οργανώθηκε και έκανε την εμφάνιση του το χορευτικό τμήμα του συλλόγου. Το 1977 συνέθεσε τον «όμνο της Μικράς Ασίας» τον οποίο μελοποίησε ο Χρυσόστομος Μουτάφης. Το 1979 ανακηρύσσεται επίτιμος πρόεδρος της Αδελφότητας. Οργανωτικός, δυναμικός, ανήσυχος, ανέπτυξε - και εκτός της Αδελφότητας- αξιόλογη δράση, κοινωνική, πολιτική, συνδικαλιστική.

(Από το άρθρο του Αθανάσιου Κανλή, φιλολόγου, υπεύθυνου ύλης της «Μικρασιατικής Σπίθας», με τίτλο «Αυτοί που θεμελίωσαν και ανέδειξαν την Αδελφότητάς μας», που δημοσιεύθηκε στο 12ο τεύχος της «Μικρασιατικής Σπίθας», 2007, σελ.89-90).